

Bragt i [Jyllands-Posten](#) den 29. maj 2013

*Af cand. merc. Jens G. Friis
Indehaver af Strat & Co
Chr. Kellersvej 2 L st.
7080 Børkop*

At være eller ikke at være

Venstrefløjten i dansk politik og for dens sags skyld også i regeringen synes at være frustreret. Jeg forstår grundlæggende godt frustrationerne over "tingenes tilstand" for nu at koge en kompleks politisk situation ned til en politisk maggitering. Ud over tingenes tilstand på Borgen og i landet som helhed handler det måske dybest set om, at mange ikke længere er i sync med regeringen.

Det var jeg – som Venstre-vælger – heller ikke op igennem nullerne. Mine grundværdier som socialliberal med et grundtvigiansk tvist blev mere og mere udfordret og nåede "the tipping point" ved sidste valg. Derfor stemte jeg på De Radikale. Ikke med hjertet, men med hjernen.

Det handler om grundværdier

Jeg kommer dog aldrig i sync med den nuværende regering, fordi den ikke har en plads i mit hjerte, men jeg har stor respekt for dens handlinger og er ikke længere så optaget af evt. løftebrud. Den kom, så og handlede trods alt. Respekt, men politik handler om mere end blot – politik. Det handler om værdier eller rettere grundværdier, og dem blev jeg som nævnt ramt på med Anders Fogh og Lars Løkke ved roret. De bevægede Venstre længere og længere væk fra mine grundværdier, så jeg til sidst måtte flytte mig. Resultatet blev, at jeg kom til at give min stemme til en regering, hvis grundværdier eller centrale dele heraf – socialismen – jeg heller ikke er i sync med. Ej heller som radikal vælger. Så hvor flytter jeg hen næste gang? Eller flytter jeg overhovedet; for er der et sted at flytte hen? Eller er jeg som så mange andre blevet politisk husvild?

De hører fortiden til

Måske er det de nuværende regeringspartier, der i fællesskab skal justere på deres grundværdier, så de passer både til mig og måske til mange, mange andre, der oplever, at midten af dansk politik er blevet voldsomt forstørret, siden Anders Fogh Rasmussen overtog store dele af Socialdemokraternes politik, og den nuværende regering har overtaget store dele af VKO's politik?

Overlad I trygt den ægte røde fane til Enhedslisten og den sorte ditto til andre, der ikke har lyst til at tjekke ind på den nye midtbane. Vejen er hermed banet til at definere et nyt fordomsfrit værdigrundlag for det nye og udvidede centrum i dansk politik. Et værdigrundlag, hvor ord som socialisme og liberalisme ikke indgår. De hører jo fortiden til. Det ene lagde grunden til Berlin-muren, og det andet stod fadder til finanskrisen. De er yt! Til gengæld kan man sagtens være både social og liberal i såvel tankegang som handlinger. Der er en "isme" til forskel, og jeg tror, vi er mange, rigtig mange, der vil kunne komme i sync med et værdigrundlag, der har et afsæt i den nye virkelighed i det nye politiske centrum i Danmark.

Nye fordomsfrie løsninger

Et Danmark, vi også kunne kalde det mangfoldige Danmark, hvor flertallet er mere optaget af de nødvendige løsninger end af tilfældige partifarver, men hvor de nødvendige løsninger til gengæld skal være forankret i et nyt fælles værdigrundlag, der peger fremad. Så måske Helle Thorning, Annette Vilhelmsen og Margrethe Vestager – under dæknævnet "HAMskifte" – skulle tage endnu en tur op i tårnet. Ikke for at formulere et nyt regeringsgrundlag, men for at foretage et kollektivt hamskifte og formulere et nyt fælles værdigrundlag.

Jamen, det kan man da ikke, vil nogle straks indvende. Måske ikke, eller jo; det kan man godt. Man kan i det mindste prøve. Tiden kalder på nye, fordomsfrie løsninger med både lokalt og globalt udsyn. Og jeg føler mig ganske overbevist om, at de damer HTS, AV og MV faktisk har både lyst og format til at gøre øvelsen. En utopi? Måske. En nødvendighed? Ja, og jeg er sikker på, at vi er mange, der vil sætte vores kommende kryds ved liste HAM, eller hvad den nu måtte komme til at hedde. Og jeg er næsten sikker på, at de vil kunne danne en ny regering, når næste valg engang er overstået.